

*Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.*

Liefdevol nemen we afscheid van

Gilberte Van Herendael

Onderscheiden met de palmen van het Rode Kruis 1940-1945

geboren te Antwerpen op 24 maart 1929
en aldaar onverwachts overleden op 31 januari 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen op
vrijdag 9 februari 2024 om 10.30 uur in aula Chrysant van het Crematorium
van Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula, **vanaf 10.10 uur**.

Volgens wens van Gilberte vindt de asneerlating op de Schelde
plaats in intieme kring.

Bloemen noch kransen

Rouwadres: familie Manders
p/a Antwerps Uitvaartcentrum
Te Boelaarlei 100
2140 Borgerhout

online condoleren kan via www.rouwpagina.be

Dit melden u met droefheid:

Mark en Blanche Manders-Staes
Liselot en Joran
Luna

Eric en Marleen Manders-Troch
Toon en Zoë
Warre, Coco en Emma
Lien en Jeroen
Aiko, Seppa en Pablo

Carl en Carine Manders-Wymeersch
Nic en Iris
Andreas en Wannes
Stan

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

Paula Van Herendael

haar zus

de families Van Herendael en Manders

*Er is gelegenheid tot een laatste groet in het Antwerps Uitvaartcentrum,
Te Boelaarlei 100 in Borgerhout,
op woensdag 7 februari tussen 18.30 uur en 19.30 uur.*