



*... Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit ...
-Jacques Prévert-*

Na een dappere periode is samen met de winter afscheid genomen van

Paul Peeters

Geboren te Wilrijk op 16 juli 1946
en overleden op 20 maart 2025 in ziekenhuis ZAS Cadix, Antwerpen.

Onderwijzer en GON-begeleider voor het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.
Acteur in verschillende theater- en tv-producties.

Wij blikken graag samen met jullie terug op enkele scènes uit Pauls leven
op **maandag 31 maart 2025 om 11.00 u** in Aula Chrysant,
Crematorium Antwerpen, Jules Moretuslei 2, 2610 Wilrijk.

Samenkomst aan de aula **vanaf 10.45 u**.

Bloemen noch kransen.
De urne krijgt een mooie plaats bij Elie thuis.

Gloeit verder in de harten van

Elie Roef

zijn echtgenote

Karla en Birgit Peeters – Ghesquiere

Tom en Els Peeters – Wauters

Nick en Sofie Peeters – Uyttersprot

zijn kinderen en partners

Yara, Milan

Luca, Ella, Anna

zijn kleinkinderen

Liliane en Jos (†) Roef – De Koning

zijn schoonzus

Peter en Erik De Koning

zijn neven, partners en kinderen

We bedanken het volledige team Intensieve Zorg ZAS Cadix,
zijn huisartsen Dokter Ludo Dhondt en Dokter Yating Tang.

Briefkaarten verzachten de stilte
Familie Peeters-Roef
p.a. Heiremans Uitvaartverzorging
Te Boelaarlei 100
2140 Borgerhout

Wie wenst kan online condoleren
via <https://rouwpagina.be/paul-peeters-1946>



ESTRAGON - Zullen we dan gaan?
VLADIMIR - Je moet je broek optrekken.
ESTRAGON - Wat zeg je?
VLADIMIR - Je moet je broek optrekken.
ESTRAGON - Mijn broek uittrekken?
VLADIMIR - Op-trekken!
ESTRAGON - O ja. *(hij trekt zijn broek op)*
VLADIMIR - Zullen we dan gaan?
ESTRAGON - Laten we gaan.
(ze gaan niet van hun plaats)

-----DOEK-----

Uit 'Wachten op Godot' van Samuel Beckett

