



*Sterven is het openen van een andere deur,
een onbekende en nog nimmer betreden kamer,
van een vreemd huis.*

Louis Paul Boon

Liefdevol namen wij afscheid van

Maurice Van Duyse

echtgenoot van
Jossette Bosman

geboren te Vrasene op 7 februari 1930
en sloot zachtjes zijn ogen in WZC Sint-Lodewijk
te 's-Gravenwezel op 12 november 2024.

Volgens de wens van Maurice namen wij afscheid
in alle intimiteit.

Vervolgens gaven we hem vrij aan de natuur
op de begraafplaats van Schilde.

Rouwadres: familie Van Duyse - Bosman
p/a Uitvaartcentrum Schilde
Turnhoutsebaan 492
2970 Schilde

online condoleren kan via www.rouwpagina.be

Leeft verder in de harten van:

Jossette Bosman,

zijn echtgenote,

Georges en Marleen Van der Aa - Van Duyse,

zijn dochter en schoonzoon,

Pieter en Marijke Reymer - Van der Aa,

Stan, Louisa,

Bram Van der Aa en Isobel Miller,

Olivia,

zijn klein- en achterkleinkinderen.

*Een bijzonder woord van dank aan huisarts Leuridan
en het verzorgend en verplegend personeel van Sint-Lodewijk
in 's-Gravenwezel voor de goede zorgen.*