

*Langzaam ben je van ons weggeleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd jou iets ontnomen
en dat deed jou en ons zo zeer.
Het is een gemis, een stille pijn
dat jij nooit meer in ons midden zal zijn.*

Liefdevol nemen wij afscheid van

Gilberte De Vos

“tante Betteke”

weduwe van
Marc Boelaert

geboren te Boechout op 25 maart 1931
en overleden te Aartselaar (WZC Zonnewende)
op 17 januari 2023.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om het afscheid bij te wonen
op **woensdag 25 januari om 14 uur** op de begraafplaats
van Berchem, ingang aan de Koninklijkelaan.

De urne van Gilberte zal bijgezet worden in het columbarium.

Rouwadres: familie De Vos - Boelaert
p.a. Antwerps Uitvaartcentrum
Te Boelaarlei 100
2140 Borgerhout

online condoleren kan via www.rouwpagina.be

Dit melden u met droefheid:

Annick Van den Broek,
Elias Tirez,
Ruben Tirez,

haar metekind en kinderen,

Stefan Van den Broek en Noëlla Gerousse,
Olivier Van den Broek,
Chloë Van den Broek,
Pauline Pittoors en Geert Martens,

Kristof Van den Broek en Dorothy Van Wouwe,

Michel Van den Broek en Suzanne Vosters,

haar neven en nichten.

De families De Vos, Boelaert en Van den Broek.

*Met dank aan het verzorgend en verplegend personeel
van het WZC Zonnewende te Aartselaar.*