

*Hoe vertel je de wereld dat je er niet meer bent?*

*Deze wereld zonder jou zal zo leeg zijn.*

*Maar het is tijd om het los te laten, met zoveel pijn in ons hart moeten we jou laten rusten.*

*Deze rust heb je zo verdiend, na elke strijd die je bent aangegaan.*

*We kunnen niet geloven dat je niet meer naast ons zal staan maar wij zullen altijd blijven geloven dat je boven ons zal vliegen.*

Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van

*Lio Van Hecke*

24.02.2007 - 10.08.2024

Zij leeft verder in de harten van:

Peggy Bauwens,

*haar mama,*

Tom Van Hecke,

*haar papa,*

Alice Van Hecke,

*haar zusje,*

Lysiane Lamarque (Monie),

*haar oma,*

Boudewijn Bouckaert,

*haar stiefpapa,*

Tante Itte.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Lio op **woensdag 21 augustus 2024 om 11 uur** in de kerk van Sint-Andries te Antwerpen. Lio zou het fijn vinden dat iedereen fleurige en kleurige kledij draagt op haar afscheid.

Aansluitend wordt iedereen uitgenodigd om bij een drankje herinneringen op te halen aan Lio, in Het Beestenbos, Sint-Andriesplaats 17.

Om 15 uur zullen we samenkomen op de begraafplaats Schoonselhof om haar te begeleiden naar haar laatste rustplaats. Hiervoor spreken we af omstreeks 14.45 uur aan parking Aster van het crematorium van Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

*U kan Lio nog een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Heiremans, Te Boelaarlei 100 in Borgerhout op woensdag, vrijdag en maandag tussen 9u en 16.30u, telkens na een telefoontje op het nummer 03 235 40 21.*

online condoleren kan via [www.uitvaartcentrum.be](http://www.uitvaartcentrum.be)