

*Frieda  
Van Damme*

4 november 1941  
4 december 2023

Ik ben misschien te laat geboren  
Of in een land met ander licht  
Ik voel me altijd wat verloren  
Al toont de spiegel mijn gezicht  
Ik ken de kroegen, kathedralen  
Van Amsterdam tot aan Maastricht  
Toch zal ik elke dag verdwalen  
Dat houdt de zaak in evenwicht  
Laat me  
Laat me  
Laat me m'n eigen gang maar gaan

*Ramses Shaffy*



Liefdevol nemen we afscheid van

*Frieda Van Damme*

° 4 november 1941 - † 4 december 2023

U wordt vriendelijk uitgenodigd de rouwplechtigheid bij te wonen  
**op dinsdag 12 december 2023 om 11 uur** in het Uitvaartcentrum Schilde,  
Turnhoutsebaan 492 te Schilde.

Samenkomst in de aula vanaf 10.40 uur.

Aansluitend zullen we haar assen vrij laten in de natuur op de begraafplaats van Zandhoven.

online condoleren kan via [www.rouwpagina.be](http://www.rouwpagina.be)

Melden dit verdriet:

Haar zonen:

Gunter Van den Eynde (†)

Bart Van den Eynde

Haar broer en schoonzus:

Walter Van Damme en

Denise Vergauwen

Kinderen en kleinkinderen

De families Van Damme, Van den Eynde,

Saillez en Van Itterbeeck

